

8



Hoop begint  
als je in het donker staat  
en kijkt naar het licht

Afscheid nemen doe je samen,  
als familie en ook met vrienden,  
collega's...

zo kan je je verdriet delen  
en voel je steun, een schouderklopje,  
een warme knuffel... het maakt  
je verdriet allemaal wat draaglijker.

Voor jullie was het onmogelijk,  
omwille van de corona crisis,  
om op die manier afscheid te nemen.  
Dit is een groot gemis.

### **Op zondag 13 december**

organiseren wij een -samen- zijn  
omdat -samen- dan terug mogelijk is  
maar waar we uiteraard ook zorg  
dragen voor jullie door de social  
distancing te bewaken.



**13.30 u ontvangst**

**14.00 u woord en muziek**

**15.00 u bijpraten**

met een glaasje en iets zoet

Samen in stilte en in de geborgenheid van elkaar, luisteren naar woorden van hoop en ook troost en met muziek van Gene Thomas die een aantal breekbare liedjes zal brengen die mee vorm kunnen geven aan die intimiteit.

Wij ontvangen je graag  
in de mooie zaal van de

**Mastenhoeve,**

**Kapelsestraat 254 - 2950 Kapellen.**

**Sereni**

Gratis inschrijven via:  
[events.sereni.be](https://events.sereni.be)

Je kan ook een mailtje zenden naar:  
[events@sereni.be](mailto:events@sereni.be)

Of bel naar je uitvaartplanner:

**Haast | Sereni**

03 664 20 62

**Sereni | De Polder**

03 568 63 37

**S · Haast**

**Sereni | De Polder**