

Noor bezoekt haar papa

'Mijn eerste bezoek aan de gevangenis'





Noor bezoekt haar papa

'Mijn eerste bezoek aan de gevangenis'

Hoi iedereen! Ik ben Noor, ik ben al vijf jaar. Kijk, dat zijn al mijn speeltjes.
En dit hier is Beertje. Beertje is altijd blij. Ik hou van Beertje en hij houdt van mij.





En kijk, op de foto, dit is mama. Ze draagt mijn broertje, die is nog heel heel klein.
En naast mama staat papa. Ik zit helemaal boven in papa's nek!
Papa is een sterke man omdat hij mij zo dragen kan.



Op een dag is er iets heel ergs gebeurd!
Een meneer en mevrouw van de politie hebben toen onze papa
meegenomen.
Papa mag nu niet meer naar huis terugkomen.
Mama zegt dat papa iets misdaan heeft. Maar dat geloof ik niet.
Dat kan toch niet, want hij is lief. Ik mis onze papa. Dat maakt me triest.



Joepie! Joepie! Weet je, vandaag gaan we voor het eerst bij papa op bezoek.
Mijn broertje en Beertje mogen ook mee. Mama doet alles in de rugzak, ook Beertje.
Ik kan niet langer wachten. Joepie! We gaan papa zien.



Het is spannend! Kijk, broertje is ook zo blij!

'Het is nog een hele weg', zegt mama. We moeten met de bus, die komt op het einde van de straat. En straks, dan weet ik hoe het met papa gaat, of hij ons mist.





Oeps! Dat ben ik, met broertje en met mama op de bus. Ik moet me goed vasthouden!
De bus gaat heen en weer en schokt en remt, en dan gaat het weer snel.
Mama zegt: 'Pas op!' Maar ik blijf lekker staan. Zo kan ik alles heel goed
voorbij zien gaan.

Daar is het dus dat papa woont, de gevangenis. Het lijkt wel een reuzegroot kasteel!
Het maakt me ook een beetje bang. Ik neem vlug mama's hand.
En broertje in de buggy is ook een beetje bang. Woont papa daar helemaal alleen?
'Nee', zegt mama, 'daar wonen nog veel papa's allemaal bijeen.'





We zijn in een reuzegroot kasteel.
Achter een heel groot raam zit een vreemde meneer.
Ik vind het wel een beetje eng. De meneer wil mama's pasje zien.
Hoh, wat heeft die meneer een raar pakje aan.
'Mama, mama, heeft die meneer ook iets misdaan?'



Achter de dikke deur staat nog een grote meneer. Die heeft ook zo'n raar pakje aan. De grote meneer wijst naar mama's rugzak. De rugzak, die moet hier blijven. En Beertje?! Beertje! Nu moet ik huilen. O nee, Beertje mag niet mee.

'Beertje gaat een beetje slapen, in het kastje', zegt de grote meneer.
Broertje begrijpt er niets van, en ik, ik ook niet.
Dag Beertje, dag, tot straks! Eerst papa bezoeken.
Beertje, tot gauw, ik hou van jou.



Bestel het boek nu

'Noor bezoekt haar papa' biedt een waardevolle ondersteuning voor zowel hulpverleners als kinderen en families van gedetineerden. Het verhaal dient als een gids voor het bezoek aan de gevangenis en het samenzijn met mama of papa. Na het bezoek kan het voorleesboek kinderen helpen bij het verwerken van emoties en het bespreekbaar maken van belangrijke zaken.

Bestel je exemplaar via
tinnekevoets@cawoostvlaanderen.be

